

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

στις Περιφέρειες

Μέχρι πότε θα μπορούν να μας πιάνουν «κότσους»;

Είναι σίγουρο ότι όλοι τρομοκρατημένοι από την επέλαση της πανδημίας, μείναμε «κάγκελο» κι ακολουθήσαμε πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων επιστημόνων κλπ.

Είναι σίγουρο ότι πολλοί «συνειδητοποίησαν τον καιρό της πανδημίας την αξία του δημόσιου συστήματος υγείας, την αξία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της πρόληψης, των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, των γιατρών εργασίας κλπ.

Είναι σίγουρο ότι πολλοί αποδέχονται τις κυβερνητικές δηλώσεις και τις κυβερνητικές προθέσεις ότι μια κυβέρνηση, που μπορεί το προηγούμενο διάστημα να έκλεινε νοσοκομεία και να προσλάμβανε μόνο συμβασιούχους γιατρούς και νοσηλευτές, τώρα εν καιρώ πανδημίας «έβαλε μυαλό» και άλλαξε ρώτα... Γι αυτό και εξαγγέλλει προσλήψεις για τα νοσοκομεία και μια σειρά από μέτρα...

Καθώς επίσης και πολλοί είναι όσοι εφησυχάζουν ότι επειδή τις τεράστιες ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των δομών υγείας τις καλύπτουν «φιλόανθρωπες» εταιρείες, χορηγοί, αλληλέγγυοι κλπ, μπορούμε να «κοιμόμαστε» ήσυχοι...

Είναι φυσικό απέναντι στις ανακοινώσεις των χιλιάδων νεκρών από τον κορονοϊό, απέναντι στις εικόνες των «μοναχικών» φέρετρων να αισθάνεσαι σοκ και δέος, να σε πιάνει πανικός και να αφήνεις πίσω... το ποιος όφειλε να φροντίσει να έχεις μέσα προστασίας, το ποιος όφειλε να φροντίσει να έχεις επαρκή κρεβάτια ΜΕΘ & ΜΑΦ, να έχεις πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κλπ.

Είναι αναμενόμενο απέναντι σε μια τόση μεγάλη και γενικευμένη υγειονομική κρίση σε μια κοινωνία ανταγωνιστική, εξατομικευμένων επιδιώξεων, εξατομικευμένων παροχών σε βασικές πλευρές της κοινωνικής ζωής, που όλα πουλιούνται κι όλα αγοράζονται, να είναι εξαπλωμένα και τα φαινόμενα που ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του... και να φαντάζει ως ήρωας όποιος εργάζεται, όποιος παλεύει για το κοινωνικό σύνολο.

Περίπου δυο μήνες μετά από το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα, οφείλουμε να δούμε τα πράγματα δια «γυμνού οφθαλμού»...

Να δούμε εάν από όλη αυτή την κατάσταση θα μείνει κάτι καλό για μας, για τους εργαζόμενους και το λαό γενικότερα. Θα έχουμε δηλαδή δημόσια νοσοκομεία εξοπλισμένα και στελεχωμένα; Θα έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δωρεάν που θα καλύπτει τις ανάγκες μας ή θα αφήνεται χώρος για τις ιδιωτικές μονάδες υγείας και τα ασφαλιστικά προγράμματα των εταιρειών που τις προωθούν;

Να δούμε εάν οι ευαίσθητοι και φιλόανθρωποι χορηγοί άλλαξαν ρότα και εκτός από όσα «πρόσφεραν» στον κυβερνητικό τραπεζικό λογαριασμό και στα νοσοκομεία για το image, την

υστεροφημία και την φορολογική τους απαλλαγή, σταματήσουν να ζητούν κίνητρα, φοροαπαλλαγές και τζάμπα εργατικά χέρια και δώσουν στην μετά κορονοϊό εποχή αξιοπρεπή μεροκάματα και συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους...;

Λέτε να δούμε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες των παρατάξεων του κυβερνητικού και εργοδοτικού μηχανισμού να διεκδικούν να καλυφθούν τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων και γενικότερα ο εξοπλισμός των δημόσιων μονάδων υγείας από το κράτος κι όχι από χορηγίες και δήθεν αλληλέγγυες πράξεις;

Τα ερωτήματα είναι ρητορικά, γιατί οι απαντήσεις έχουν δοθεί από την ίδια τη ζωή..., κι όπως λέει κι η παροιμία «ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε μήτε την κεφαλή του»....

Περίπου δυο μήνες μετά από το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα αρκούν να βγάλουν όλοι συμπεράσματα...

- ✓ Η κυβέρνηση συνεχίζει το δρόμο των επιλογών της και αντί να στελεχώνει το δημόσιο σύστημα υγείας με μόνιμο προσωπικό προσλαμβάνει συμβασιούχους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό (4μηνα, 12μηνα, 24μηνα) και ακόμα και σήμερα απολύει επικουρικούς και συμβασιούχους εργαζόμενους. Ίσως να πιστεύει ότι ξεχνάμε γρήγορα κι αρκεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια για λίγους μήνες... Παίζει με την νοημοσύνη μας και ονομάζει «επίταξη» τον διπλασιασμό της αποζημίωσης των κρεβατιών ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών και άλλα παρόμοια, τα «δωράκια» στους κλινικάρχες, τους επιχειρηματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΚΕΚ), τους καναλάρχες, τους εφοπλιστές κλπ.
- ✓ Η κυβέρνηση «δίνει το δικαίωμα» στους ΟΤΑ να εξοπλίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας από ιδίους πόρους!!! Δηλαδή να ξαναπληρώνει ο λαός...
- ✓ Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί τους ΟΤΑ από τους ΚΑΠ!!!, δηλαδή από την τακτική τους χρηματοδότηση για να καλύπτονται ανάγκες σε υγειονομικό υλικό!!!
- ✓ Οι Περιφερειακές Αρχές βγάζουν φωτογραφίες και δελτία τύπου και διαφημίζουν την ευαισθησία τους να δώσουν υγειονομικό υλικό και εξοπλισμό στα νοσοκομεία, να προχωρούν σε υποστηρικτικές συνέργειες με καλοπληρωμένους εθελοντές κλπ!!! Οι εργολαβίες και οι κατ'εξαιρεση αναθέσεις (λόγω κορονοϊού) δίνουν και παίρνουν. Το χρήμα ρέει άφθονο εκεί που θέλουν... ταΐζουν τα ΜΜΕ, «κλείνουν» στόματα... και προετοιμάζουν το έδαφος για την επόμενη μέρα, που δεν θέλουν να έχουν ενοχλητικές φωνές στα πόδια τους...
- ✓ Οι ευαίσθητες εταιρείες δίνουν κάτι ψίχουλα από τα κέρδη που έχουν μπουκώσει και φωτογραφίζονται ως φιλόανθρωποι, συγκαλύπτοντας και εξαργυρώνοντας την αυριανή μέρα των απολύσεων και των περικοπών των μεροκάματων των εργαζομένων...
- ✓ Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες Σωματείων, Ομοσπονδιών και παρατάξεων που δέχονται να είναι η υγεία εμπόρευμα, που δεν έχουν ποτέ κουνήσει το χεράκι τους για να απαιτήσουν ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΥΓΧΡΟΝΟ & ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό

προϋπολογισμό, με φορολόγηση του κεφαλαίου, «πουλάνε» αλληλεγγύη και νοιάξιμο για τους εργαζόμενους...

Πολλοί απ' αυτούς ποτέ δεν έχουν απεργήσει με τέτοια αιτήματα ή όταν το κάνανε έγινε περιστασιακά και κάτω από την πίεση των εργαζομένων, ποτέ δεν βγάλανε μια ανακοίνωση και δεν διεκδίκησαν αιτήματα για την κάλυψη των μελών τους – νοσοκομειακών - με μέσα ατομικής προστασίας κλπ, ούτε και τώρα εν μέσω πανδημίας, τώρα που αυτά τα αιτήματα προβάλλονται από πολλούς, δεν βγήκανε μπροστά στο δρόμο της διεκδίκησης του αγώνα.

Κυβέρνηση, Περιφερειακές Αρχές & ηγεσίες του κυβερνητικού συνδικαλισμού στην ίδια ρότα...

Την ίδια ώρα, που η κυβέρνηση προπαγανδίζει την επάρκεια σε μέσα και εξοπλισμό των δομών υγείας οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) ζητούν από τις Περιφέρειες της χώρας να τους καλύψουν τις ανάγκες τους!!! Ανάλογο δρόμο ακολουθούν και ηγεσίες του κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Χαρακτηριστικά και ενδεικτικά παραδείγματα

- Η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης έστειλε στον Περιφερειάρχη Κρήτης μετά από συνάντηση μαζί του κατάλογο με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που χρειάζονται όλες οι Μονάδες Υγείας της Κρήτης (νοσοκομεία- κέντρα υγείας κλπ), μαζί με τον λογαριασμό 5.059.500 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η χρηματοδότηση της αγοράς του από πόρους της Περιφέρειας (έγγραφο 15191/31-3-2020).
- Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε την αγορά και προμήθεια των Νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με 4.000 φόρμες και 10.000 μάσκες. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου της Καστοριάς με επιστολή του «ζήτησε» από την Ομοσπονδία μας (ΟΣΥΑΠΕ) να τους καλύψουμε με αγορά μασκών. Άραγε ζήτησαν από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, διεκδίκησαν από το Υπουργείο Υγείας και δεν ευοδώθηκαν οι απαιτήσεις τους; Εμείς πάντως καμιά καταγγελία για ελλείψεις δεν βρήκαμε...
- Στις 23/3/2020 ο Διοικητής της ΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης ζητάει με έγγραφό του (10497/23-3-2020) από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας την αγορά και διάθεση υλικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (μάσκες χειρουργικές, μάσκες FFP2, μπλούζες, γάντια, προστατευτικές ενδυμασίες, απολυμαντικά κλπ).
- Στις 24/3/2020 με αντίστοιχο έγγραφο η Δ/ντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ζητάει με έγγραφά της από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας την αγορά και διάθεση υλικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
- Στις 31-3-2020 ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας φωτογραφίζεται να παραδίδει το πρώτο φορτίο των υλικών στις δυο Υγειονομικές Περιφέρειες, 3η και 4η και στο ΕΚΑΒ (15.000 χειρουργικές μάσκες, 9.000 κουτιά με γάντια των 100 τεμαχίων το καθένα, 5.000 τεμάχια αντισηπτικών και 7.000 τεμάχια αντισηπτικών κρεμοσάπουνα).
- Στις 23/4/2020 το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ-2 Θεσσαλονίκης ζητάει τα ίδια

υλικά και ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ ζητάει την κάλυψη σε αγορά στολών εργασίας!!! Και τα δύο απευθύνονται στο Σωματείο των εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για αγορά και προμήθεια σε ένδειξη αλληλεγγύης !!!

- Την ίδια ώρα που η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ξάνθης διαφημίζει τα «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ», που θα παράγουν μέσα ατομικής προστασίας (με το αζημίωτο εννοείται...) και τις «πολύ συντεταγμένες και καίριες παρεμβάσεις», που έχουν προχωρήσει με το υπουργείο υγείας για την «εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου», το Δ.Σ. του Σωματείου των εργαζομένων του Νοσοκομείου απευθύνεται στην Ομοσπονδία μας για να τους αγοράσουμε «μάσκες υψηλής προστασίας FFP2 και FFP3»!!!
- Ο ΟΛΠ Α.Ε., δηλαδή η Cosco παρέδωσε ως χορηγία υγειονομικό υλικό (προστατευτικές μάσκες και αντισηπτικά) στους Δήμους που συνορεύουν με το λιμάνι (Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Σαλαμίνας και Περάματος), την ίδια ώρα που τσακίζει τους εργαζόμενους στις προβλήτες χωρίς ΒΑΕ, ΣΣΕ κλπ και την ίδια ώρα που μόνο από την Περιφέρεια Αττικής επιχορηγήθηκε με 150 εκατομμύρια ευρώ για γίνουν έργα στο χώρο της.

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ! ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!

Κατανοούμε την αγωνία και την απαίτηση των νοσοκομειακών για να έχουν όλα τα απαιτούμενα μέσα προστασίας. Δεν κατανοούμε όμως την λογική, που έχουν μερικοί συνδικαλιστές και δεν απαιτούν από το κράτος, από το υπουργείο υγείας κι από τις Διοικήσεις να πληρώσουν και να φροντίσουν για όλα τα απαιτούμενα.

Κατανοούμε την αγωνία και την απαίτηση των νοσοκομειακών και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους για δημόσια και δωρεάν υγεία. Δεν κατανοούμε όμως τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που έχουν αφωνία σε αυτές τις διεκδικήσεις, όσους είναι απόντες στις κινητοποιήσεις και τους απεργιακούς αγώνες, όσους κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι η ευθύνη για την χορήγηση των ΜΑΠ είναι και πρέπει να παραμείνει στο κράτος και την εργοδοσία και προσπαθούν να βγουν από την υποχρέωση... και να ξεπλύνουν τις επιλογές τους με γιαλαντζί φροντίδα και αλληλεγγύη.

Ας σταματήσουν λοιπόν η κυβέρνηση, οι πολιτικοί εκφραστές της επιχειρηματικής δράσης στους τομείς της υγείας, της παιδείας κλπ, οι ηγεσίες του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού (παλιού και νέου) να κρύβουν τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο τομέα υγείας, τις τεράστιες ευθύνες τους για τις επιλογές τους να φορτώνουν τη χρηματοδότηση των τομέων αυτών στις πλάτες του λαού με ποικίλους τρόπους.

Ας σταματήσουν να πουλάνε φύκια για χορηγίες και διεκδικήσεις από τον καναπέ... κι ας σταματήσουν να θεωρούν τους εργαζόμενους «κότσους», που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την ήρα του κυβερνητικού συνδικαλισμού από το σάρι του ταξικού κινήματος, την φιλανθρωπία όσων «μένουν βίλα», από την αλληλεγγύη όσων παλεύουν στο «πεζοδρόμιο».

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ