

**Στην απεργιακή συγκέντρωση 28/2/2024 στην Αθήνα, στα Προπύλαια, μίλησε η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και πρόεδρος της ΟΣΥΑΠΕ.**

<https://www.youtube.com/watch?v=nxLSfrkbyYI>

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της:

Όλοι εμείς που δουλέψαμε για να πετύχει η σημερινή απεργία, όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ, αλλά και οι χιλιάδες που γι αυτούς σήμερα το παρουσιολόγιο γράφει ΑΠΕΡΓΙΑ στέλνουμε μήνυμα καταδίκης της πολιτικής που δεν υπολογίζει τις ζωές μας, που συνεχίζει να τις βάζει στο ζύγι κόστους – οφέλους.

Σε όλους εμάς, στις ταξικές δυνάμεις, στα σωματεία και τις ομοσπονδίες που είμαστε στο τιμόνι, ήταν πάντα ορατό το νήμα που συνδέει την πολιτική της απαξίωσης των υπηρεσιών μας, της υποστελέχωσης, των πενιχρών μισθών, των καταστροφών, της καταλήστευσης των φυσικών πόρων, των εργατικών εγκλημάτων, των απαρχαιωμένων έργων και υποδομών.

Αυτό το νήμα που είναι ματωμένο και συνδέει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων με τις πολιτικές επιλογές όλων των κυβερνήσεων που τα στηρίζουν, δεν ήθελαν οι δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού να γίνει ορατό σε περισσότερους εργαζόμενους και γι αυτό λύσσαξαν για να μην ληφθεί η απόφαση για απεργία στην ΑΔΕΔΥ και την καταψήφισαν. Και τι δεν μας είπαν ότι άλλο είναι οι μισθοί και οι προσλήψεις κι άλλο το έγκλημα των Τεμπών..., να αφήσουμε για αργότερα την απεργία, δεν μπορεί να πηγαίνουμε κόντρα στη κοινωνία κ.α.

Κι αφού δεν τους πέρασε και πήραμε την απόφαση για απεργία, όταν μέρα με την μέρα πληθαίνανε οι απεργιακές αποφάσεις το γύρισαν το παραμύθι... κι άρχισαν να τριγυρνάνε, να παρουσιάζονται σαν αντιπολιτευόμενοι στην αντεργατική πολιτική και να λένε ψέματα, ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη!!

ΔΑΚΕ & ΠΑΣΚΕ νομίζουν πως εύκολα ξεχνάμε, πως ξεχνάμε τους ισχυρισμούς τους ότι δεν μπορεί να ζητάμε να τιμηθεί η μνήμη των νεκρών με τον αγώνα για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα, για να μην επαναληφθεί...

Πάει πολύ. Τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι «κάνουμε ότι μπορούμε», ότι πρέπει να πάνε καλά οι επενδύσεις και τα κέρδη των επιχειρηματιών για να δοθούν κάποια ψίχουλα στους εργαζόμενους, είναι τα ίδια με όσα αναμασάνε χρόνια τώρα, είτε καταψηφίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, είτε τις υπερψηφίζουν.

Όμως η σημερινή απεργία δείχνει. Δείχνει ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι στο δημόσιο μαζί με το λαό συνειδητοποιούν τι σημαίνει απαξίωση των υπηρεσιών, τι σημαίνει υποστελέχωση.

Ξέρουμε τι φταίει, ξέρουμε ότι αντίπαλός μας είναι τα κέρδη των λίγων κι όσοι τα στηρίζουν.

Οι επιλογές όλων των κυβερνήσεων να δίνεται το χρήμα που εργαζόμενοι και λαός εισφέρουμε με τον ιδρώτα μας, με τα χαράτσια και την κάθε είδους φορολόγηση σαν μπουναμάς για την στήριξη της κερδοφορίας των επενδυτών, για τις ΝΑΤΟικές δαπάνες, για τα πολεμικά αεροπλάνα και τις φρεγάτες, για τις πολεμικές αποστολές προάσπισης των συμφερόντων των καπιταλιστών, είναι αυτές που μας αφήνουν πάνω από 14 χρόνια με κατακρεουργημένους μισθούς, με απαξιωμένες υποδομές και υπηρεσίες.

Οι προτεραιότητες που βάζει η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα θεσμικά κρατικά όργανα ακουμπάνε στα ίδια χρόνια αντιλαϊκά πατήματα όλων των κυβερνήσεων, αποτυπώνονται στους σχεδιασμούς όλων των Δήμων και των Περιφερειών, που στηρίζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη είτε στα δημόσια τεχνικά έργα, είτε στις άλλες υπηρεσίες, την υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση....

Τίποτα δεν είναι τυχαίο από όσα αντιμετωπίζουμε.

Η ουσιαστική διάλυση των τεχνικών υπηρεσιών ενισχύει τη δύναμη, την παρέμβαση και τα κέρδη των μεγάλων εργολαβικών εταιρειών.

Η τραγική υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, οι εξοντωτικές εργασιακές σχέσεις των νοσοκομειακών και η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με τα κριτήρια της αγοράς, οδηγούν στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας, και στα εκατομμύρια στις τσέπες των κλινικαρχών, που χειροκροτούν βέβαια και την κυβερνητική προώθηση ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Η επιλογή λειτουργίας των δομών πολιτικής προστασίας ως γραφειοκρατικού μηχανισμού διοχέτευσης εκατομμυρίων σε επιχειρηματικούς ομίλους οδηγεί στο να μην έχουν δήμοι και περιφέρειες τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση φαινομένων και κινδύνων της ζωής και της περιουσίας του λαού.

Τίποτα δεν έγινε σαν κεραυνός εν αιθρία... καμιά καταστροφή, κανένα έγκλημα.

Κι όπως έκλεισε η κυβέρνηση την εξεταστική της βουλής για τα Τέμπη άρον – άρον, για να μην ακουστούν οι μεγάλες αλήθειες των ευθυνών και των αιτιών της ιδιωτικοποίησης και της λειτουργίας του σιδηροδρόμου με κριτήριο τα κέρδη και τις επιχειρηματικές ανάγκες, όπως έκανε τα πάντα για να μην ακουστούν οι προειδοποιήσεις των συνδικαλιστών της ΔΕΣΚ έτσι συνεχίζει και κάνει σε μια σειρά κρίσιμες δομές και υποδομές, όπως στην Πολιτική Αεροπορία, που χθες τους έσυρε στα δικαστήρια για να βγάλει παράνομη τη συμμετοχή τους στη

σημερινή απεργία προσπαθώντας να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και να τους επιβάλει σιωπητήριο για τις συνθήκες που επικρατούν στην ΥΠΑ.

Οι ομοιότητες και οι αναλογίες δεν έχουν τέλος, με κοινό υπόβαθρο την πολιτική της ΕΕ για την απελευθέρωση των μεταφορών.

Όπως καθυστερούσαν τα έργα στον σιδηρόδρομο, έτσι εν μέσω δικαστικών διαμαχών καθυστερεί η παράδοση συστημάτων αναγκαίων για την εναέρια κυκλοφορία.

Όπως διαφήμιζε ο Καραμανλής τα γρήγορα τρένα, έτσι πήγε και στη ΓΣ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για να τους πείσει να επιταχύνουν τη ροή της εναέριας κυκλοφορίας, σε βάρος της ασφάλειας των πτήσεων και άλλα πολλά...

Όπως μειωνόταν το προσωπικό στον ΟΣΕ, έτσι μειώνεται και στην ΥΠΑ, με την κυβέρνηση να φτάνει στο σημείο υποκατάστασης των εργαζομένων στους Πύργους Ελέγχου με συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου, με αυξημένο κίνδυνο για επιβάτες και πληρώματα. Για άλλη μια φορά κυβέρνηση και διοικήσεις "κλείνουν τα αυτιά τους", στα αιτήματα για πλήρη στελέχωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση όλων των κρίσιμων υπηρεσιών.

Οι πολιτικές δυνάμεις που πανηγύριζαν ότι μας έβγαλαν απ' τα μνημόνια, η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα το 1/1, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όποιος υπάλληλος συνταξιοδοτείται, αντικαθίσταται.... Κρύβουν ότι η επιλογή αυτή αφήνει άθικτες τις τεράστιες τρύπες που υπάρχουν από τις συνταξιοδοτήσεις των προηγούμενων χρόνων, από τις τεράστιες καταργήσεις των οργανικών θέσεων, από τις υπόλοιπες αποχωρήσεις, κρύβουν ότι ακόμα και αυτό το 1/1 το προσαρμόζουν στις πολιτικές επιλογές, για προσλήψεις πχ στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στη δικαστική αστυνομία και σε άλλες κατά καιρούς προτεραιότητες θωράκισης των μηχανισμών του αστικού κράτους.

Δυναμώνουμε τη φωνή μας και απαιτούμε να μπει τέρμα στη πολιτική που υποτιμά τη ζωή μας, που πετσοκόβει μισθούς και δικαιώματα, που ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες, υποβαθμίζοντας τη λειτουργία τους με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση και συνεχίζοντας ένα χρόνο μετά το έγκλημα των Τεμπών την προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών υπευθύνων.

Απαιτούμε ζωή με δικαιώματα, δουλειά με πραγματικές αυξήσεις κι όχι την κοροϊδία του 1,5 ευρώ την ημέρα, ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Να δοθεί πίσω ο 13ος και 14ος μισθός, να καταργηθεί το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, να προσμετρηθεί στη μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία της διετίας 2016 -17, να αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία και στον

ιδιωτικό τομέα, να αυξηθεί και να επεκταθεί το επίδομα επικίνδυνης κι ανθυγιεινής εργασίας, να αυξηθεί το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.

Να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλες οι υπηρεσίες μας, να εξοπλιστούν με όλα τα αναγκαία μέσα και να φτιαχτούν όλες οι αναγκαίες υποδομές.

Όχι άλλα Τέμπερ, όχι άλλα πλημμυρισμένα σπίτια και χωράφια, όχι άλλα ακαθάριστα ρέματα, όχι άλλα σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια κτήρια επικίνδυνα, ασυντήρητα.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑΤΑΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

28-2-2024